

Mijn reis naar Lourdes 2012

Maandag 10 september:

Ik stond om 6.30 op om rustig mijn dag te beginnen

De laatste dingen moesten nog in de koffer

Toch wel nerveus van hoe t zou gaan

Corry kwam om 9.15

Ik ging nog even naar de wc en Corry deed de koffer en mijn rolstoel in haar auto

Ik dacht dat we nog wel tijd hadden, maar dat was niet zo

Mijn horloge stond stil

Dus moesten we nog haasten om op tijd te zijn

We waren in ieder geval niet de laatste bij de bus

Afscheid van Corry genomen, en ik wacht om in de bus te kunnen

In de bus zat ik naast Olga en Gitta mijn kamergenoot zat op de ander stoel

gitta was bezig om haar jas uit te doen en ik zag dat moeizaam ging en vroeg haar of ik moest helpen

Dus de lamme hielp de blinde ha ha

Het ijs was gebroken tussen ons, want Gitta & ik waren best nerveus

De reis is begonnen en al kletsende en luisterend naar de muziek op mijn MP3 ging de bus reis naar `t vliegveld in Eindhoven best snel

Ik had wat brood mee genomen om dat op te eten in de bus maar ik had te veel mee genomen was toch wel nerveus om te eten denk ik

Ik vroeg of Gitta nog iets wilde van mijn broodjes en wilde ze wel

`t was een leuke kennismaking en een voor bode van een heerlijk en gezellige week

Van een rit van ongeveer 2 uur rijden kwamen we aan op t vliegveld van Eindhoven

Daar moest we door de douane wat een gedoe was dat, voor dat we daar door waren.

Op t vliegveld kregen we van onze vrijwilliger t Lourdes boekje voor die week

Daarna eerst een wc op gezocht want de noot was hoog, en een kop koffie koffie genuttigd

Die moesten we snel op drinken want wij moesten als eerste naar t vliegtuig

Daar moesten we wachten op onze beurt, om in een soort container naar boven gebracht te worden.
Om vervolgens in t vliegtuig geholpen te worden
Toen Gitta en ik in het vliegtuig zaten, zag Gitta haar elektrische rolstoel in stukje op de lopende band staan
Die schrok zich helemaal kapot natuurlijk
Want die stoel zijn wel haar voeten voor die week
In het vliegtuig kregen een lunchpakket en wat te drinken
En instructie in het vliegtuig voor t geval dat het vliegtuig zou crashen
We vertrokken om 14.30 van uit Eindhoven
En om 16.15 kwamen we in Frankrijk aan in plaats Tarbe
Daar wachten de bussen om ons naar Lourdes te brengen
Naar Hotel Louis de France
Daar moesten we wachten in de lobby op de sleutel van onze kamer
We hadden een hele grote kamer er stonden 6 bedden in
Er werden er eerst 3 bedden uit gehaald
Want er stond voor Gitta een hoog laag bed klaar alleen moest die nog in elkaar gezet worden
Dat werd gedaan door Rinus & Piet
Nadat we onze koffer hadden uit gepakt met hulp van Olga en Jolanda
Jolanda zou mij de hele week verzorgen en Imke zou mij deze week duwen
Maar de klik tussen Imke en mij was er niet
Nadat Imke mij beneden had gebracht en aan tafel had gezet, kwam Jolanda naar mij toe en ze zei dat t geregeld was
Ik snapte eerst niet wat ze bedoelde maar toen ging er een lichtje branden
Ik vond het heel fijn dat Jolanda die week ook mijn rolstoel ging duwen
Na het eten gingen we nog even naar de wc
Want er was om 21.00u een welkomst dienst dus gingen we met z`n alle naar de viering
Na de dienst hebben we vlak bij het hotel nog wat gedronken
Normaal ga ik dan gelijk naar mijn bed van vermoeidheid
Maar ik was doordat ik met het vliegtuig was gegaan minder vermoeid van de reis
Daarna hebben Gitta en ik onze bedjes opgezocht
Eerst nog even douchen en daarna lekker naar ons bed

Olga die Gitta geholpen had ging nog even naar beneden die hebben we niet meer terug horen komen.

DINSDAG 11 september.

Na een heerlijk nachtje slapen ging om 6.30u. de wekker
Ik ben maar 1 keer die nacht eruit geweest om te plassen
Jolanda kwam om 7.00u. om mij te helpen
De kleren die ik die aan wilde dag hadden al klaar gelegd
Dus even een lapje langs mijn gezicht en mijn haar en make-up
gedaan.
Spullen die voor die dag nodig waren in mijn tas gedaan
Toen we klaar waren zijn we naar beneden gegaan om te gaan
eten.
De rolstoel in de hal gezet en ik ben met Jolanda naar de
eetzaal gelopen
Mensen goede morgen gewenst en toen aan tafel gaan zitten
Ik zat bij mijn oude duwmaatje Gerard aan tafel
Dat was erg gezellig
Na het ontbijt hadden we met onze eigen groep een
eucharistieviering
De viering werd geleid door Ria Pielage en Martin Los
En onze eigen intenties werden voor gelezen
Dit blijf ik altijd heel bijzonder moment vinden
Daarna met z`n alle op foto, op het plein voor een mooie kerk
Toen was t al weer tijd om naar t hotel te gaan om te eten
Later die middag was er een viering in de Notre Dame
Daar zijn Gitta en ik niet naar toe gegaan
We hebben heerlijk een terrasje gepakt met Jolanda, Olga en
Piet en lekker gekletst
Olga ging even terug naar het hotel om even op haar bed te
gaan liggen ze was moe
Wij zijn lekker blijven zitten op dat zonnige plekje
Daarna was alweer bijna tijd om naar t hotel te gaan voor t
avond eten
Na het eten even naar onze kamer om tanden te poetsen en
nog even naar de wc te gaan. Daarna moesten ons verzamelen
voor de lichtprocessie voor t hotel
Voor het eerst was het al donker voordat we waren vertrokken

Dit had ik nog nooit mee gemaakt in de 7 keer hier voor
Dat was prachtig
Imke mocht met het vaandel van Alkmaar voor onze groep
lopen
Iemand van een andere groep wilde voor dringen en zei heel
hard en kordaat nee wij lopen hier,
Gitta en ik keken elkaar aan, en schoten onwijs in lach
Nadat iedereen zich had verzameld kwam er beweging in de
groep om te gaan lopen
Het is en blijft bijzonder als je daar tussen mag loop
We hebben het rondje niet afgemaakt we zijn er halverwege
van de lichtprocessie tussen uitgepiept (stout he)
We moesten naar de wc en hadden trek in koffie (moet kunnen
toch)
We zijn toen richting het hotel gelopen en hebben voor het
hotel in de rolstoel geen koffie maar een pilsje gedronken
Gitta had trek in een sigaretje en een glaasje fris
Het werd nog erg gezellig er kwamen steeds meer mensen bij
Rond half twaalf ging we naar onze kamer
Ik wilde nog even douchen en daarna naar bed want de
volgende dag moesten we weer vroeg uit de veren
We lagen al in bed en Jolanda en Olga gingen nog even wat
drinken ze waren net de kamer uit toen hoorde Gitta en ik flink
kabaal op gang t leek wel voor onze deur
Toen kwamen de meiden gierend onze kamer weer binnen
Er lag een staal bezopen Ierse vrouw te slapen voor onze
kamerdeur.

Olga en Jolanda hebben haar met veel moeite haar
kamer naast onze kamer in gekregen ze hoorde haar vallen en
daarna was `t stil die heeft waarschijnlijk haar roes op de
grond uit geslapen
Nadat we waren uitgelachen zijn we echt gaan slapen
Want we hadden de volgende dag een kerkdienst in de grote
ondergrondse kerk
We zeiden tegen elkaar we blijven wakker tot dat Olga terug
komt
Dat was weer mislukt want we sliepen al toen Olga terug kwam
Zo ging het bijna elke avond we zeiden dat we wakker bleven
maar het program was zo vol dat je aan t eind van de dag
bekaf was

Woensdag 12 september.

Na een heerlijk nachtje te hebben geslapen en ik hoefde er gelukkig niet uit om naar de WC te gaan, heb ik eerst Olga en Gitta goedemorgen gewenst
Jolanda kwam mij die dag weer helpen
Ik was wel blij met haar hulp want anders was ik aan t eind van de week helemaal kapot geweest
En met hulp ben je sneller klaar zo ook vandaag schone kleren aan even tuten en een geurtje op gedaan, dit deed ik trouwens iedere dag
En spullen voor die dag in tas gedaan en toen naar beneden voor t ontbijt
Na het ontbijt naar beneden voor de wc en om mijn tanden te poetsen.
Zijn we weer boven gegaan met de lift, we moesten allemaal in regenkleding want de regen kwam met bakken naar beneden
Toen zijn we naar de ondergrondse kerk gelopen
Waar Olga in het koor ging zingen
We waren er al vroeg en we stonden naast elkaar dus we konden de goed mensen bekijken
En dat hebben we ook gedaan.
Ik had mijn fototoestel gepakt en heb wat foto`s genomen
Gerard koersen kwam aan lopen en hij maakte een foto van ons, ik zei zullen we van elkaar een foto maken
Dat hebben we gedaan en dat is een hele leuke foto geworden
Rond 10 uur begon de eucharistieviering in de ondergrondse kerk
Dat is altijd erg indrukwekkend, maar deze keer heb ik een heel stuk gemist omdat ik moeilijk mijn ogen kon open houden
Dat is mij trouwens nog nooit gebeurd (schandalig he ha ha)
Maar ja als elke ochtend vroeg uit je bed moet en ik bedoel echt vroeg dan gaat dat je die week heus wel keer opbreken en dat gebeurde nu
Na de dienst gingen we weer naar buiten waar het nog steeds regende
We gingen nog een kopje koffie drinken, waar we gelijk even naar de wc konden

Er stond een tv aan en daar was Nederland op te zien omdat op woensdag 12 september er werd gestemd in Nederland
Dat was op de Franse tv te zien dat was best grappig om te zien, iets wat in Nederland gebeurde zag je daar
Na de koffie zijn we rustig terug gelopen naar ons hotel om te gaan eten
S` middags hebben Gitta en ik even op ons bed gelegen en hebben lekker liggen kletsen
Jolanda en Olga kwamen ons na een uurtje weer halen
We zijn toen met z`n vijven naar het kleine kerkhof gelopen
We moesten de lift naar boven en het kerkhof bekeken ik had t al een paar keer gezien dus bleef ik staan bij t begin en is Gitta met Olga `t kerkhofje rond gegaan
Daarna naar `t beeldenatelier met mooie beelden, echt handwerk
Het was er erg druk dus gingen wij weer snel naar buiten
We hadden trek in koffie dus weer naar ons vaste stek
Daar hebben we weer erg gezellig gezeten
En we zijn daarna even souvenirs gaan shoppen voor het thuisfront.
En met een voldaan gevoel naar het hotel gelopen om te gaan eten want daar was het al weer tijd voor
Na het eten gingen we met z`n alle naar de grot want daar waren we nog niet geweest
Toen we dat hadden gedaan gingen de hulpen naar het hotel terug voor de evaluatie van die dagen
Maar Gitta en ik hadden nog geen zin om terug te gaan naar t hotel
Wij zijn samen met Gerard (een pelgrim) nog even wat gaan drinken
We liepen over de brug om naar t restaurant te gaan waar we meestal koffie dronken gitta ging voorop en Gerard duwde mij
Het was erg druk in t restaurant dus Gitta deed de deur open en er viel een stilte en ik zei het lijkt wel artis Appie`s kijken
Gitta en ik keken elkaar aan en moesten erg hard lachen
We dachten op dat moment het zelfde
Het werd een gezellige avond met Gerard en Gitta we hebben erg veel gelachen
We gingen rond half 11 terug naar het hotel Olga Nella en Jolanda kwamen ons op halen we stonden net op het punt om

op te stappen (wat klinkt dat toch gek we zitten allebei in een rolstoel)
We zijn met z`n alle terug naar het hotel gelopen
En ik ging gelijk door naar mijn kamer
Waar ik nog even onder douche geholpen werd door Jolanda en deze keer ook door Nella zo was ik snel klaar met douchen
De kleren voor de volgende dag klaar gelegd en toen naar bed
Wij hebben nog wat geklets
De meiden gingen nog even naar beneden en ik deed zoals bijna elke avond mijn muziek op mijn oren
Dan riep Gitta bijna altijd slaap je al, ik zei dan bijna ik ben nu weer wakker, maar ik ga nu slapen
Oke zei Gitta dan
Tijdje later vroeg Gitta weer slaap je al, ja maar nu niet meer en weer schoten we in de lach natuurlijk
Uiteindelijk zijn we toch in slaap gevallen want we hebben Olga niet meer horen terug komen.

Donderdag 13 september.

Vandaag vroeg op gestaan na een heerlijk nachtje te hebben geslapen
We gaan deze dag naar de Pyreneeën en we hebben er alle 2 erg veel zin in
Het was niet zo`n mooi weer, maar dat kon de pret niet drukken
Jolanda kwam zo als elke morgen mij helpen
De kleren hadden we al klaar gelegd dus waren we snel klaar
Alle spullen voor die dag in de tas gedaan dus we konden naar beneden
Gitta was nog niet klaar dus die kwam iets later aan tafel
Aan tafel werd ik geholpen door Truus die had al een broodje gesmeerd en drinken voor me gepakt
Dat deed ze trouwens elke dag de ene keer Truus de andere keer Gerard
We hadden een hele gezellige tafel
Na dat ik mijn broodje op had nog even snel naar beneden
`nou ja snel` om te plassen en mijn tanden te poetsen
Daarna jassen aan en de bus in op naar de Pyreneeën

Ik ging achter in de bus zitten bij Gitta dat was geen goede zet
wel gezellig samen op de achterbank maar ik werd al gauw
wagen ziek

Dus de bus was gelukkig nog niet zo ver gereden

Ik heb gevraagd of ik wat naar voren kon

Dat heb ik gedaan

Ik ben naast Nella gaan zitten en was er niks meer aan de hand
Geklets met Nella en als ze me zat was ging ik lekker naar mijn
muziek luisteren

En tijdens de busrit heb ik nog even een smsje naar mijn zusje
in Nederland gestuurd (in de bus naar de Pyreneeën)

Wat bleek nou Jolanda die mij de hele week hielp kon mijn
zusje door haar zoon.

De zoon van Jolanda is een vriend van mijn neef (zoon van
mijn zusje)

Ze zei bij de kennismakingsavond wat lijkt jij op je zus

Wat is de wereld toch klein he.

Halverwege werd er gestopt en gingen er mensen uit de bus
om mooie plaatjes te schieten

Ik bleef met Gitta in de bus want we waren niet zo snel

Dus gaf ik mijn fototoestel aan Gerard die heeft erg mooie
plaatjes voor me geschoten

Hij had ook een foto geschoten zonder dat hij dit wist een
scheve foto dus hij zei nog verwijder deze maar, maar dit heb
ik niet gedaan want als ik dan naar deze foto kijk weet ik
precies welke dag dit was en dat is een grappig moment.

Toen we bij de eerste stop waren was t een file bij de wc` s

Daarna heerlijk een warm bakkie koffie

Iedereen kon tot 1 uur doen en laten waar hij of zij zin in had

Wij (Gitta, Piet, Jolanda, Olga en ik) bleven in t cafeetje of wat
er voor door ging

We zaten volgens de mensen behoorlijk in de weg ik vooral
Gitta zat in haar elektrische rolstoel dus die kon je niet zo snel
om duwen maar ik was uit mijn rolstoel gegaan omdat er dan
meer ruimte was

Vervolgens kwamen er mensen binnen en die wilde door de
smalste en kortste route naar hun plek en dat was langs mij

Ik werd bijna van mijn stoel geduwd en er werd gezegd dat ik
moest opstaan voor oude mensen

Ik zei dat ik dat niet zelfstandig kon

Een vrouw duwde me gewoon weg, ik kon me nog net aan gitta
haar stoel vast pakken anders was ik gevallen
Gitta werd toch een partij giftig als ogen konden doden
En ik lag natuurlijk in een deuk om haar gezicht
Piet heeft mij toen op een andere stoel gezet zodat ze mij niet
meer om konden duwen
We hadden er natuurlijk de grootste lol om
We hebben daar ons lunch pakket gebruikt en nog wat
gedronken
Voordat we naar de bus gingen nog even naar de wc
Dat was erg krap en weer erg gelachen
Toen weer de bus in om verder te rijden naar boven voor zo ver
`t kon
Daar aan gekomen werd ik met touwen naar boven gereden
Gitta reed met haar elec. Bolide zelf naar boven
Daar aangekomen t was wederom erg koud, wat foto`s
gemaakt en snel naar binnen voor een lekkere kop warme
chocolademelk
Nog wat foto`s gemaakt en Gitta en ik nog even een smsje
naar Nederland
gestuurd. En toen
weer naar de bus, dus weer op de zelfde manier naar beneden
en ook weer even naar de wc voordat we weer de bus in gingen
Want voordat we weer in Lourdes waren dat duurde wel even
Weer geklets en gegiecheld voordat je t wist waren we weer bij
hotel in Lourdes
We gingen nog even naar onze kamers voor dat we aan tafel
gingen voor het avondeten
T was een vermoeiende dag maar onwijs gezellig
Na het eten nog even wat in kopen doen voor t thuisfront en
voor me zelf en natuurlijk iets gekocht voor Jolanda, Olga en
Gitta
Daarna terug naar het hotel waar we nog wat gedronken
hebben voordat we naar onze kamer gingen
En heerlijk even gedoucht
Dan waren we de volgende dag wat sneller klaar
Daarna nog lekker geklets met elkaar zoals we dit elke avond
deden even de dag door nemen dat werd een avond ritueel
En daarna heerlijk gaan slapen

Vrijdag 14 september 2012

Na een heerlijk nachtje te hebben geslapen deden we zoals elke dag ons ding en gingen naar beneden om te gaan eten. Mijn rolstoel in de hal gezet zoals elke dag. En ik liep met Jolanda de eetzaal binnen

Daar stond mijn bordje met een broodje erop al klaar en een kopie koffie

Na het ontbijt ging ik met Jolanda en 2 andere pelgrims Sam & zijn vrouw naar de baden

Daar had ik heel veel zin in want bij de andere reizen was ik ook in 't bad geweest en dat had zo goed geholpen

Maar deze keer ging alles zo anders

Er werd niet naar mij geluisterd en ik leek wel een pop waar ze mee aan t goochelen waren

Er was een vrouw, dat was een kenau wat was dat bitsch

Met gevolg dat ik alleen maar met mijn billen in t water ging terwijl je er helemaal in gedompeld zou moeten worden.

De teleurstelling was heel groot ik had me hier zo op verheugt

Ik moest hier heel erg om huilen

Gelukkig werd ik door Jolanda

getroost.

Het voelde t niet oke

gelukkig, kon ik t wel van mij af zetten

Daarna eerst naar de wc en toen een heerlijk een kopje koffie gedronken

Daarna was t al weer tijd om te gaan eten t was visdag dus heerlijk vis gegeten

Daarna moesten we ons om 15.00u. Verzamelen om naar de baseliek te gaan voor de handoplegging

Gitta bleef achter in t hotel met Olga ze was te moe

Het blijft heel bijzonder de handoplegging in Lourdes

Je bent met een hele groep Nederlanders het blijft indrukwekend

Daarna zijn we gitta en Olga gaan opzoeken en hebben lekker wat gedronken met z`n alle

Toen zijn we nog wat gaan winkelen en was t al weer bijna tijd om naar t hotel te gaan om te gaan eten

Na het eten gingen we nog even naar onze kamer voordat we naar de 1^{ste} verdieping ging voor de afsluitende avond van onze groep

Dat werd een emotionele avond

Terwijl Ria alle spullen ging zegenen die mensen deze week gekocht hadden
Deed Fred een woord van dank aan Truus en Gerard koersen
Hij heeft Gerard & Truus bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren
Ze gingen voor de laatste keer mee
Ze kregen 2 mooie koppen van Maria
Daarna vroeg hr. De Graaf aan Fred het woord
Hij begon een verhaal te vertellen over 2 jongen mensen die allebei een beperking hadden maar met veel vreugd in t leven stonden en dat de mede mens daar een voorbeeld aan kon nemen
En dat hij had genoten van ons deze week
Gitta en ik hebben echt niet door gehad dat t over ons ging, mensen om ons heen hadden dit al lang door
En we waren dan ook heel verbaasd dat we een pinn kregen van Geloof Hoop en Liefde op gespeld van hr. Graaf
Ik moest er wel een traantje van laten hoor
Dat mensen zulke lieve woorden over ons zeiden
Ik ben gewoon mezelf geweest deze week en dat mensen dit als geweldig ervaren is alleen maar een compliment denk ik dan en zo dacht Gitta hier ook zo over.
Nadat hr. Graaf klaar was met zijn praatje nam Fred het weer over met een aantal mededelingen voor de volgende dag want we gingen de volgende alweer naar huis
Toen hij daar mee klaar was, werden er door Truus en Imke een kleine kei uit de Pyreneeën uit gedeeld
Daar was LOURDES 2012 op geschreven een mooi aandenken van de reis
Daarna heeft Henk een zelf gemaakt lied in gezet.
Hij had op iedere pelgrim of vrijwilliger wel een zin gemaakt en dat was heel gaaf om te horen
Daarna ging iedereen naar beneden naar de lobby om wat te drinken en nog wat met elkaar te praten
Daarna zijn Gitta en ik naar boven gegaan want volgende dag was t weer vroeg opstaan
De koffers werden al zo ver ingepakt zodat we dat de volgende dag alleen de spullen hoefde te pakken die we nodig hadden
Nadat gitta en ik beiden waren gedoucht en in bed waren geholpen hebben we nog een hele tijd met elkaar liggen praten

over een geweldige dag met een slot die we beiden niet hadden verwacht

Daarna zijn we voldaan in slaap gevallen.

Zaterdag 15 september 2012

Na weer een heerlijk nacht te hebben geslapen stonden we voor de laatste keer vroeg op

Want we moesten alle spullen zoals de koffers naar beneden brengen

En Gitta haar bed moest uit elkaar gehaald worden

Dus stonden Piet en Rinus al vroeg voor onze deur

Om onze spullen op te halen

We gingen voor de laatste keer ontbijten

Er waren al mensen naar een mis geweest bij de grot

Dat was ons te vroeg want de mis begon om 6 uur

Wij gingen wel naar de laatste mis van deze week

De mis werd gedaan door bisschop simonis

En er werd weer gezongen door mensen uit de groep

Na deze mis ging iedereen naar door een haag van vrijwilligers

dat was heel bijzonder daar zijn aardig wat foto`s geschoten

Daarna was het weer met z`n alle naar koffie

En nog even langs wat winkeltje lopen en niks meer kopen

Toen voor de laatste keer een warme hap in het hotel

En even naar het toilet en toen nog even naar buiten

Want het was erg mooi weer zonde om dan binnen te blijven

We hoorden muziek aan de overkant van het water

Daar zijn we toen met z`n alle naar toe gelopen

Het waren indianen hele gave muziek was dit

Ik heb nog een hand geknoopt armbandje met mijn naam erop gekocht.

We hebben nog een tijdje buiten voor hotel staan wachten op de bus die ons naar het vliegveld zou brengen

Daar aan gekomen moesten we weer door de douanen

En natuurlijk konden we niet doorlopen want ik had mijn eigen

bestek nog in mijn handbagage niet meer aan gedacht toen we

het in de tas deden

Ze deden gelukkig niet zo moeilijk

We lagen achteraf natuurlijk in een deuk van t lachen

We moesten nog een tijd op het vliegveld wachten voordat we vertrokken
Maar was juist erg gezellig
Wij gitta en ik met Olga en Jolanda gingen als eerst aan boord van het vliegtuig
Daarna kwamen de andere aan boord
Jolanda had Piet gebeld om te zeggen waar we ongeveer zaten en dat we een plekkie zou vast houden zodat we met z`n alle bij elkaar konden zitten
Zo gezegd zo gedaan
Voordat we vertrokken zagen we onze rolstoelen op de lopende band aan ons voorbij gaan
We keken elkaar aan en moesten heel hard lachen
De stoelen werden beter behandeld dan op de heen weg
We kregen weer een pakketje met brood hier in en andere lekkere dingen
Ik heb er maar een broodje gegeten het andere broodje heeft Gitta op gegeten want die had honger
En voor je het wist was je alweer in Nederland
Toen nog even door de douane en door een hal met een schuifdeur waar we door heen gingen. Daar stonden mensen te wachten en Gitta riep heel hard hallo allemaal of zo iets, dat was echt iets voor haar ik moest verschrikkelijk hard lachen om die stomme koppen van de mensen ik donderde bijna uit mijn rolstoel van het lachen
Die kop van Gitta was om te gieren
We moesten eerst nog even naar de wc voordat we in de bus stapten
Toen iedereen was ingestapt reed de bus naar de kop van Noord-Holland op naar Alkmaar
Daar kwamen we rond 22.30 aan, daar stonden familieleden en vrienden te wachten op onze terug komst
Ik werd door trijnie een vriendin opgehaald
Voordat we naar huis gingen eerst afscheid genomen van de mensen.
Gitta heb ik een dikke knuffel in de bus gegeven en haar bedankt voor de onwijze gezellige week in Lourdes
Zij had ook erg genoten deze week
Ik moet dan altijd janken dat is dan van vermoeidheid en ook als ik t heel gezellig gehad heb

En we hebben het onwijs gezellig gehad
We spraken af om gauw te bellen met elkaar
De spullen konden niet allemaal in de auto dus ging mijn
rolstoel bij Olga in de auto en de koffer bij trijnie in de auto
Zo naar huis gereden
Daar alles uit de auto `s gehaald en afscheid genomen van Olga
en bedankt voor alle hulp en zo
Toen hebben trijnie en ik eerst lekker een bakkie koffie
gedronken en geklets en foto`s laten zien
Na een uurtje ging ook trijnie naar huis en ik ging naar mijn
bedje
Maar ik was te moe om te slapen dus nog even naar tv gekeken
Daarna heerlijk geslapen in mijn eigen bed

Ik wil iedereen die deze reis met mij hebben gemaakt
bedanken voor hun inzet

Een dikke knuffel Loes

Ps: heelaas is Gitta 6 weken na de reis naar Lourdes overleden
Ik zal haar missen